

# Treleddet - i gamle dage

af Finn Vebirk - [finnvebirk@webspeed.dk](mailto:finnvebirk@webspeed.dk)

Ejendommen Treleddet (som i gamle dage blev kaldt 'Strygejernets') blev bygget i 1930 - 31.

Jeg har talt med to personer, som hver for sig har et godt kendskab til vores ejendom igennem lang tid.



**K. B. Werner Nielsen (KB)** - der har boet i Treleddet siden 1931, dvs. i hele sit liv - og i øvrigt lige siden sine unge dage har været – og stadig er - aktivt engageret i fodboldklubben K.B., hvor han endog er udnævnt til æresmedlem.



**Poul Sørensen (PS)** - Vores varmemester igennem snart 25 år - som nok efterhånden kender til de fleste kroge i ejendommen - og har hørt, hvad der er foregået omkring Treleddet i tidens løb.

## Sammenhold

I gamle dage kom man hinanden mere ved her i ejendommen, siger KB - og det var godt. Man talte mere sammen og kendte sine naboer bedre. Tidligere var der også flere børn, der legede i gården - og mange kom på besøg hos hinanden i opgangene. Man hjalp hinanden og lånte ting af hinanden. Det synes jeg, at der er for lidt af i dag.

## Gården

Der blev i 40'erne spillet meget fodbold i gården, og der røg af og til en rude, siger KB. Og det var ikke populært hos bl.a. fru Kedt i NJV 2, st.th. - så hun skældte ofte ud. Men i øvrigt blev fru Kedt boende i sin lejlighed indtil sin død midten af 1990'erne.

PS: Du kan faktisk se fru Kedts oprindelige lejekontrakt fra 1931 – Ctrl + klik [her](#).

På den tid havde Treleddet egne varmecentraler med en høj skorsten, der ragede højt op over ejendommen. Se billedet fra ca. 1938 nedenfor. Dengang var der også i gården - dér hvor der nu er garager - et stort skur til opbevaring af tørv, fortæller KB.

## Butikker

I dag er butikkerne i Treleddet på Philip Schous Vej optaget af Læse-kursusvirksomhed, El-installatør og Rejsebureau. KB fortæller, at der tidligere har været dagligvarebutikker for beboerne.

Der har f.eks. været Købmand, Grønthandler og Ismejeri.

Købmand Henry Larsen fik i 1960 lavet en kalender til kunderne. Den kan du se – Ctrl + klik [her](#).

## Fra krigens tid

PS fortæller, at man nok snart er nødt til at renovere visse kælderlokaler, der blev berørt af oversvømmelserne for små 2 år siden. Blandt de lokaler, der skal ryddes op i, er et lille trekantet kælderlokale under Finsensvej 71. Det har stort set stået uberørt siden krigens tid.

Lokalet gemmer på en historie. De lejere, der har haft rådighed over kælderlokalet, har fortalt PS, at kælderlokalet under krigen blev benyttet som møde- og opholdsrum for frihedskæmpere. Der var dengang ført varmerør ned til kælderen, så de kunne holde varmen. Der var desuden lavet en hemmelig lem i gulvet i lejligheden ovenover og ned til kælderlokalet. På den måde kunne man gemme sig for - eller slippe væk fra - tyskerne.

Minderne fra frihedskæmpernes tid findes endnu. På væggene i det lille trekantede kælderlokale under Nr. 71 har frihedskæmperne skrevet og tegnet. Det er ganske primitivt - men alligevel sjovt at tænke sig, at det stammer fra en historisk spændende tid.

Jeg har prøvet at fotografere udsnit af kældervæggene - og du kan se eksempler i billedserien til højre. Det meste er ret svært at tyde - men et enkelt sted står der en meget tydelig tekst.

Den er til gengæld på russisk. Jeg har spurgt en russiskkyndig ven til råds, og han siger, at der helt tydeligt står:

”Frihed til folket - Død over fascismen”.

Jo - dengang var der nogen, der kæmpede for sagen !

Under krigen var der i perioder udgangsforbud efter kl. 20. Der blev holdt vagt ved porten ud til gaden af frivillige. Vovede nogen sig udenfor - og det blev set af den tyske vagt på hjørnet ved Finsensvej - så blev der skudt varselsskud.



Der er i Treleddet fundet et andet interessant levn fra krigens tid. Da PS for ikke så længe siden skulle rydde op i et loftskammer i PSV 19, så fandt han en efterladt gammel illegal radiosender fra krigens tid. Der var trukket ledninger over til et loftskammer i NVJ 2, hvor antennen var opsat, for at det ikke skulle være så let at lokalisere senderen. PS har sørget for at få overdraget senderen til Frihedsmuseet.

**OBS:** Hvis der skulle være nogen, der ligger inde med historier, billeder eller andet fra gamle dage i Treleddet, vil jeg meget gerne høre om det. Det kan så være med til løbende at udbygge denne artikel.

**Finn Vebirk - 2013**

[finnvebirk@webspeed.dk](mailto:finnvebirk@webspeed.dk)

NJV 2, st.tv.



Kælderindgang i Nr. 71



Hjørnerummet i kælderen



Diverse skrammel er efterladt



Tekst og tegninger på væggene.

Her i denne lille Brev  
hos vor egen Nillefar  
Pigen synes hun er  
naa den bare kan for  
Lis



Poesi ?



"AL FRIHED TIL FOLKET"  
"DØD OVER FASCISTERNE"

Skrevet på russisk !



Mus og rotter.





Tak – og en epilog !

